

SYSKONBREVET

Franciskus-Sällskapet
i Finland r.f.

www.franciskus.fi

Nr. 147

december 2024

En trappa av ljus

De våta grå dagarna.

Och allt vi har att tänka på
och kämpa mot.
Medan höstmolnen kupar sig
över svikna förhoppningar.

Så säger någon:
Snart blir det jul.

Framför oss glimmar
en trappa av ljus: advent.

Ivriga börjar vi klättra.
Vart trappsteg har sin egen sång,
sin egen förväntan.

Viola Renvall



**Franciskus-sällskapets alla medlemmar
tillönskas en välsignad adventstid och jul!**

Flykting i eget hem

Klara kunde inte komma ihåg en enda gång under hela sitt liv, då rop och bråk utifrån gränderna inte hade gjort henne rädd. Så länge hon kunde minnas hade spänningen mellan stadens borgare och adelsfamiljerna darrat i luften. Lärlingar som spottade mot palatset när de skyndade förbi. Mörka blickar från männen som trängdes i gränderna med vattenkärror och åsnor. Och den stora påken som Fabio, gårdsvakten, förvarade lätt åtkomlig invid porten ut mot gatan.

Aldrig skulle någon i huset glömma den natten då upproret bröt ut. Facklorna, de höjda rösterna och bultandet på portarna. Utanför alla dörrar, till och med vid den som bara användes för att föra ut de döda, stod ilska män med vapen och stenar i händerna. Om inte Klaras mor hade lyckats tala dem till rätta hade det säkert slutat riktigt illa. Inte ville ju någon skada Signora Ortolana, som så ofta syntes i gränderna med sin tjänarinna, på väg med medicin eller mat till de fattiga. Klara som bara hörde ljudet av mors röst genom den tjocka stenväggen, knäppte sina händer och bad alla de böner som mor hade lärt henne.

Och Klaras familj fick komma undan, först ut till sin egendom nere i dalen och senare vidare till Perugia, där familjen bodde i några år.

Efter flykten kändes ingenting längre riktigt tryggt för Klara. Hemma, var ju bara en plats som man när som helst kunde bli tvungen att lämna, om fursten eller far beslöt så. Alla de tunga kistorna som mor hade sett till att följde med till Perugia innehöll bara saker att packa upp och sedan packa ner igen.

Svårast att glömma var kanske ändå ögonen. De hårda ögonen hos männen vid porten. Blickar som lyste av hat. Knutna nävar som lyftes mot vagnen. Samma händer som hade räckt henne, Klara, en bit

torkad frukt när hon hade fått följa med mor på hembesök i gränderna.

Samma hårdhet fanns i rösten hos far och farbröderna när de talade om upproret och om plundringen av palatset under flykten. Det var som om en hög, oöverkomlig gräns för alltid hade rests mellan människorna i Assisi, mellan adel och borgare, mellan grannar,

Det hände ofta i söndagsmässan, att Klara lyfte blicken över sina knäppta händer upp mot Kristus på korset. Hon kunde inte låta bli att tänka på vad han tänkte, då han såg ut över församlingen från sin plats vid altaret. Kände han medlidande med människorna, som satt fast i sina nät av politik och ägodelar? Var han ledsen för att ingen tycktes lägga märke till änglarnas budskap om ”fred på jorden, och till människorna en god vilja”? Jesus, som själv hade lämnat det trygga livet med hem och hantverk för att förkunna om friheten i Gud, vad tänkte han när han såg människorna idag?

Klara lämnade Kristus med blicken, men frågan följde henne natt och dag: Vad är frihet? Svaret kom efter många nätter på knä vid sängkanten: Frihet är att inte äga någonting! Den som ingenting äger, är inte bunden av någonting utan är fri att följa Guds vilja.

Men hur kan den bli fri att följa Guds vilja som är bunden av andras kärlek och förväntningar?

Bön:

"Låt oss inte önska eller sträva efter något annat än dig, vår skapare, återlösare och Frälsare, den ende sanna Guden... Låt ingenting hindra oss, skilja oss från dig eller ställa sig mellan dig och oss.

Monica Heikel-Nyberg



En julsång idag



De s.k. carols är nära förknippade med engelskt julfirande. Många av julsångerna från deras tradition har också hittat till oss. För många blir det ingen riktig jul utan engelska carols.

Innehållet i dessa julsånger handlar naturligtvis ofta om det lilla barnet i krubban. Hela den idylliska scenen med Josef och Maria målas upp. De beundrar det nyfödda Jesusbarnet, som lugnt sover i krubban. Herdar med sina får samlas i stallet, där också andra djur befinner sig. Vi kan känna igen oxen och åsnan. Allt är lugnt och stilla. Julnattens harmoni fulländas av den himmelska änglasången.

Ändå kan bilden kännas oäkta. Det var ingen idyll Jesus föddes till. Skattskrivningen, som förde Josef och Maria till Betlehem, betydde en farlig och besvärlig resa för den höggravida Maria. Kort efter det att det lilla barnet hade fötts blev föräldrarna tvungna att bege sig ut på en ny och farlig resa som flyktingar undan den grymma Herodes mordplaner. Det finns paralleller i den bibliska julberättelsen till den situation dagens flyktingbarn befinner sig i.

Den engelska komponisten David Blackwell har skrivit en modern carol med titeln "A Carol for our Times" där han jämför Jesusbarnets situation med de flyktingbarn som i mödrarnas famnar beger sig ut på riskabla färder över stormiga vatten för att få en fristad i ett land man hoppas kunna nå. Maria sjunger en vaggsång för sin nyfödda son, men vem vill sjunga en vaggsång för det lilla barnet i båten på ett upprört hav? Heliga tre kungar knäböjer inför Jesusbarnet och bär fram sina gåvor. Men vem vill ge en enkel gåva åt det lilla barnet på flykten över havet? Jesus fann trots allt ett stall med en krubba som sin första fristad, men vem kan erbjuda asyl åt dagens flyktingbarn?

Vi kan gott placera in Jesus i dagens flyktingdebatt och se paralleller i utsattheten och främlingskap. Vår Frälsare föddes till en fientlig värld där det med nöd och näppe fanns en plats för honom att vila sitt huvud. Men han kom och nu är det han som kan ge oss en plats i Guds famn. Det är därför vi firar jul.

Stefan Djupsjöbacka

Kassören informerar

Medlemsavgiften för år 2024 är 25 euro per person. Påminnelsefaktura bifogas om ingen betalning för år 2024 är bokförd per 22.11.2024.

För den som vill bli ständig medlem är avgiften 250 euro. Efter att den summan har blivit betald debiteras ingen årlig avgift. Genom att betala medlemsavgiften försäkras man att medlemskapet fortsätter. Om medlemsavgiften är obetald 2 år avbryts medlemskapet.

Tack till alla som under adventstiden betalar sin medlemsavgift!

Tage Olander kassör (040-7168926)
tage.olander@gmail.com

Föreningen önskar att din e-postadress kan användas för kommande utskick

För att få inbesparingar har vi som målsättning att skicka medlemspost med e-post. Portokostnaderna stiger varje år och ett sätt för att spara är att skicka medlemsförsändelserna med e-post. Skicka ett meddelande till tage.olander@gmail.com om du är villig till ta emot medlemsinformationen digitalt.

Insamling för hjälp till Ukraina

Tack till alla som deltog och understödde föreningens hjälpsats till Ukraina. Insamlingen inbringade sammanlagt 3.164,75 euro. Mottagare: FRANZ HILF – Franziskaner für Menchen in Not

