

SYSKONBREVET

Franciskus-Sällskapet
i Finland r.f.

www.franciskus.fi

Nr. 143
juni 2023

Franciskusfest på Kökar

Föreningen Franciskus på Kökar ordnar traditionsenligt Franciskusfest på Kökar den första helgen i juli. I år gästas festen som vanligt av många franciskusvänner och hedras i år dessutom bl.a. av Susanne Dahl, Kent Danielsson, Mikael Kurkiala, Bo-Göran Åstrand och Kent Wisti. Det blir samtal, gudstjänster och andakter, vandring, konstutställning och friluftsfest. Välkommen med!

Program

Fredag 30 juni

- 17.30 Klipporna på Kökar. Vernissage på församlingshemmet. Utställning av Satu Kiljunen och Anne Kimiläinen
- 19.30 Invigning av årets fest, Katarina Gäddnäs m.fl.
Psalmsångskonsert med Philip Hällund och Kökar röster
- 21.00 Meditativa andakt, Tabita Nordberg
Kvällsté i församlingshemmet

Lördag 1 juli

- 9.00 Pilgrimsmässa, Maria Widén
- 10.00 Glädje, lek och helig dårskap. Samtal med Susanne Dahl, Kent Wisti och Katarina Gäddnäs
- 11.45 Lunchsoppa
- 13.30 Min andliga källa, ekumeniskt samtal med biskop Bo-Göran Åstrand, fader Mikko Leistola, pastor Bengt Grunér och D.Min Michelle Mope Andersson
- 15.00 Vandring längs meditationsstigen med Maria Widén
eller
Vandring på Hamnö med Philip Hällund
- 17.00-20.00 Egen tid och middag på valbar plats
eller
- 17.00 Sallad och fri diskussion inför årsmötet och
- 18.00 Föreningen Franciskus på Kökar årsmöte

- 20.00 Kvällskonsert, kvartetten Överraskande
- 21.00 Ortodox kvällsbön, Mikko Leistola
Kvällsté i församlingshemmet

Söndag 2 juli

- 9.00 Morgonandakt i Franciskuskapellet, Susanne Dahl och Kent Wisti
- 10.00 Helig dårskap, samtal med Kent Danielsson och Mikael Kurkiala
- 11.30 Lunchsoppa
- 13.00 Högmässa, Bo-Göran Åstrand, Katarina Gäddnäs m.fl.
- 14.30 Friluftsfest med musik och hälsningar. Festtal av Mikael Kurkiala
- 16.00 Avslutning

Franciskusdagar i Raumo

Församlingen i Raumo ordnar Franciskusdagar den 6-8 oktober under temat Pax et bonum, ”Herra, tee minusta rauhasi välittäjä”. Programmet ser ut så här:

Perjantai

18.00 Vesper
Fransiskaaniveljet (OFM Conv) kertovat työstään

Lauantai

14.00 Pax et Bonum -tervehdys. Luento, dosentti Pauli Annala
15.00 Bergenin fransiskaanit äärimmäisen köyhyyden äärellä. Luento, yliopistolehtori Virpi Mäkinen
16.00 Kaffehola
– mahdollisuus käydä kahvilla, välipalalla tai tutustumassa Pyhän ristin kirkkoon oppaan johdolla
17.00 Fransiskaaniprofessorin luento ajankohtaisesta aiheesta fransiskaanisesta tulokulmasta
18.30 Fransiskaaniveljien viettämä katolinen messu
n. 19.30 Iltatee ja keskustelua Rauman kollektiivisesta muistosta Franciskusuksesta, kappalainen Riitan Granrothin johdolla
n. 20.30 Luterilainen kompletorio

Sunnuntai

10.00 Luterilainen messu, fransiskaaniveli saarnaa
11.45 Keittolounas
12.15 OFS ja TSSF esittäytyvät
Päätöskahvit

”Gör mig till ett redskap för din frid”

Så här mitt i sommaren känns livet kanske ganska fridfullt, om man får vara frisk, ha ledigt och vädret är bra. Samtidigt är det få tider eller platser som är så isolerade från vardagsverkligheten att man skulle vara helt skyddad från den. Hur kan man ta del av nyheter, hantera svårigheter i det egna livet och bära ansvar för andra utan att drabbas av för stor oro och rädsla?

Ett sätt är att själv vara en fredsstiftare, en person som mera bidrar till frid än till dess motsatser. ”Gud gör mig till ett redskap för din frid” börjar den bön som tillskrivs Franciskus.

Vardagsverklighet å ena sidan och frid och glädje å andra sidan utesluter inte varandra. Glädje, frid, godhet och skönhet är lika verkliga som krig och oro för framtiden. Det behöver vi ha blick för, för att inte falla för frestelsen att fly undan verklighetens svårigheter eller brytas under deras tyngd.

Den danske teologen Ole Jensen har beskrivit den kristna existensen som en sörjande sorglöshet och en vilande brådska. Det är en hållning att sträva efter; man får sörja över det som är svårt och hotfullt, men man får – eller ska? – också släppa loss i sorglöshet, lek och dårskap. Och mitt i engagemangen för fred, miljö och mänskliga rättigheter får man vila i tillit till Guds godhet.

Frid och allt gott!
Yvonne Terlinden



Kassören informerar

Medlemsavgiften för år 2023 är 20 euro per person. Rekommenderar att referensnummer används då medlemsavgiften betalas med bifogad faktura.

För den som vill bli ständig medlem är avgiften 200 euro. Efter att den summan har blivit betald debiteras ingen årlig avgift.

Genom att betala medlemsavgiften försäkras man att medlemskapet fortsätter.

Om medlemsavgiften blir obetald några år avbryts medlemskapet.

Tack till alla som betalar sin medlemsavgift!
Tage Olander kassör (040-7168926)

Skapelsetid 2023 – Låt rätten välla fram

Skapelsetid är ett världsvitt initiativ där kyrkor och samfund i bön, gudstjänst och handling söker vägar att värna den jord Gud älskar. Detta är ett uppdrag vi alltid har men som uppmärksammas lite extra under en period varje höst.

Skapelsetid börjar alltid den 1 september, på världsböndagen för skapelsen, och avslutas den 4 oktober, på den Helige Franciskus dag. Temat för Skapelsetid 2023 är "Let justice and peace flow" – "Låt rätten välla fram."

Ur ett kristet perspektiv har vi att verka som goda förvaltare av Guds skapelse och den biologiska mångfald som ryms i den.

Profeten Amos ropar: *"Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en utsinlig ström!"* (Am 5:24).

Amos ord riktas också till oss: vi ska ta oss an ekologisk rättvisa, tillsammans med de som drabbas mest av klimatorättvisa och miljöförstöring. Med kristna över hela jordklotet blir vi en del av arbetet för rättvisa och försoning.

Franciskus-Sällskapet uppmärksammar i år Skapelsetid genom en kampanj i Facebook-gruppen Franciskus-Sällskapet i Finland r.f. Varje dag postar vi en bild och text i anslutning till temat. Vill du bidra med din egen bild och text? Eller vill du lyfta fram Skapelsetid på något annat sätt tillsammans med Franciskus-Sällskapet? Ta kontakt med Yvonne, vonnater@gmail.com eller 040-5743770.

Föreningen önskar att få skicka via e-postadress för kommande utskick

För att få inbesparingar har vi som målsättning att skicka medlemspost med e-post. Portokostnaderna stiger varje år och ett sätt för att spara är att skicka medlemsinformation med e-post.

Skicka ett meddelande till tage.olander@gmail.com om du vill ta emot medlemsinformationen digitalt.

När jag ser din himmel, vad är då en människa?

Retreat i Skapelsetid

Ifjol hade vi under Skapelsetiden i september ett lyckat projekt med att göra uppdateringar på Fransiskussällskapets Facebook-sida. I år har vi tänkt att vi utöver det ordnar en tyst retreat på retreatgården Snoan som också följer Skapelsetidtemat. Retreaten är öppen för alla, men innehållet kommer att utformas särskilt med tanke på Fransiskussällskapets medlemmar.

Retreaten ordnas på Snoan den 15-17.9.2023

Det är en retreat där vi förundras över naturen och funderar på vår plats i skapelsen. Detta gör vi med avstamp i temat för Skapelsetid 2023 "Låt rättvisan och freden flöda"

Ledare: Yvonne Terlinden, präst och psykoterapeut och Maria Repo-Rostedt, präst och huskaplan på Snoan

Pris: 200€

Anmälan: www.snoan.fi > Anmälan

Litet historia om Franciskus-Sällskapet i Finland sett ur mitt perspektiv

Initiativtagaren och den egentliga grundaren till sällskapet är biskop emeritus Karl-Erik Forssell, vars insats under de första åren i sällskapets historia inte kan överskattas. Sällskapet grundades år 1976. Mina personliga minnen av honom är ljusa och glada. Han var en varm människa, som blev en portalfigur för sällskapet under många år. Han var en stark andlig ledare och planerade många resor i sällskapets regi under många år tillsammans med Anna-Lisa Järvinen, en annan av sällskapets drivande krafter under många år. Betydelsefull för mig blev också kontakten med Betty Björkqvist, pensionerad lärarinna och hängiven franciskusvän som under många år bodde i Centro Ecumenico Nordico di Assisi och blev god vän med franciskanerna i Assisi. Det var också hon som förmedlade de italienska kontakterna till kökarfesterna. Det var tack vare henne som fader Zlatko Spehar, en franciskan i Vukovar i Kroatien, blev en god vän för många medlemmar i sällskapet och vars barnhem vi under många år understödde med förnödenheter och pengar.

Karl-Erik Forssell avgick som ordförande 1981 men fanns med som en bakgrundskraft i sällskapet ända till sin död år 1995. Forssells ordförandeperiod blev ganska kort och omfattad bara fem år. År 1981 valdes Bo-Göran Öhblom till ny ordförande. Hans period som ordförande omfattade fjorton år. Under de bägge ordförandenas mandatperiod har verksamheten gestaltas på liknande sätt. Den egentliga kontakten till medlemskåren har upprätthållits genom Syskonbrevet, som till en början var ett maskinskrivet A4-brev med Forssells personliga hälsning i form av reflektioner och dikter. Efter ett par år utvidgades materialet och utformades till den form som bladet har haft ända till dags dato. Nu har de facto medlemsbladet igen publicerats i sitt ursprungliga format. Till att börja med trycktes och postades bladet på Åbo svenska församlings pastorsexpedition tack vare kyrkoherde Ralf Karlssons välvilliga inställning.

Andra viktiga aktiviteter var de s.k. punktträffarna. Några medlemmar gjorde besök i församlingar i Borgå stift och förmedlade information om sällskapet och om Franciskus och hans liv. Till årsmöteshelgerna, som turvis hölls i olika regioner i svensk-Finland, deltog medlemmar bosatta i närheten. Många betygade att möjligheten att få träffa franciskusvänner hade en oerhört stor betydelse. Också de planerade resorna hade samma funktion. Resmål var bl.a. Assisi och Estland. Ända från sällskapets första tid hade man insett vikten av de gemensamma resorna som resurs vid

medlemsrekryteringen. Å 1996 fanns det i sällskapets budget pengar reserverade för stipendier till Assisi- och Vadstenaresor. De var tänkta som stipendier för att få med unga människor i verksamheten. I adventsnumret 1995 kunde två unga stipendiater berätta om sina erfarenheter från en ungdomshelg i Vadstena.

En av höjdpunkterna under 1990-talet var Sällskapets 20-årsjubileum, som hölls i Åbo söndagen den 6 oktober 1996. Ett fyrtiotal medlemmar och franciskusvänner hade mött upp till jubileumsdagen. Ulla-Lena Lundberg höll festdagens föredrag med den smått kryptiska rubriken "Slanten i tiggargroddens skål – om utbrändhet i det godas tjänst". Ulla-Lena tog upp brännande och personliga frågor för oss alla: hur orkar man under de krav som nästankärleken ställer. Den ansvarskännande medmänniskan upplever allt mer påtagligt hur de egna förväntningarna uppfattas som ouppnåeliga. Kärlekens gärningar finns alltid på en nivå som man tycker att man inte kan nå upp till. Allt fler som jobbar med människor upplever utbrändhet. Slanten som ligger i tiggarens skål kan i bästa fall bli ett bidrag som kan hjälpa oss att hitta oss själva och våra resurser bland bördor och ansvar.

År 1995 ville "Bogo" Öhblom inte fortsätta som föreningens ordförande och vid årsmöteshelgen år 1995 valdes jag till ny ordförande. Perioden med mig som sällskapets ordförande räckte ända fram till 2022, d.v.s. under tjugosju år ledde jag föreningens verksamhet ända tills Yvonne Terlinden tog över ordförandeklubban.

Många av medlemmarna har anslutits sig via deltagande i någon av föreningens många resor, andra har kommit med genom att bli vidtalad av någon vän. För mig gick det inte alls till på det viset. Jag hade via litteraturen fascinerats av Franciskusgestalten och märkte att det hade grundats ett sällskap till vilket jag snabbt kom att begära medlemskap. I slutet av 1970- och början av 1980-talet var ett par år präst i Esbo svenska församling. Den nybyggda Esbovikens kyrka skulle invigas och jag var i egenskap av distriktspräst ansvarig för festarrangemangen. Biskop Forssell tog kontakt med mig som en relativt nybliven medlem och frågade ifall Sällskapet kunde hålla sitt årsmöte i den nya kyrkan. Årsmötet hölls i Esbovikens kyrka och jag blev vid detta möte invald i styrelsen. Sen gick utvecklingen vidare i ansvarstagandet för Sällskapets ärenden.

När jag ser tillbaka på de gångna årtiondena, är det mycket som förändrats. Kökarfesterna har ändrat karaktär och deltagarantalet har minskat. Kontakten till katolska kyrkan har på tråkigt sätt minskat. Men franciskusandan lever vidare genom nya entusiaster och i nya former.

År 2026 firar alltså Franciskus-Sällskapet sitt 50-årsjubileum.

Stefan Djupsjöbacka



Insamling till Ukraina

”Gud gör mig till ett redskap för din frid” ber vi i den bön som tillskrivs Franciskus. Det är en bön om att få bidra till fred och frid genom att förmedla t.ex. kärlek, hopp och glädje i sammanhang där de fattas.

I den här bönen uttrycker vi vår vanda inför orättvisor, hat och splittring i mellanmänskliga relationer likaväl som medlidande med enskilda människors misströstan, sorg och mörker. Det är en gammal, mänsklig erfarenhet att det är välgörande för en människa att leva för andra, att bidra till andras välmåga.

När det finns mycket runtomkring en som skapar oro hos en själ, som det finns i vår tid också, är det bra att undersöka sitt eget handlingsutrymme och sitt förhållningssätt. Vad kan jag göra för att

situationen ska förändras? Alltid kan man inte åtgärda problemen för att de ligger utanför ens förmåga att hantera. Hur kan man förhålla sig till situationen? Kan man hjälpa någon annan?

I Franciskus-Sällskapet vill vi vara redskap för fred genom att samla in medel för ett barnhem i Zhytomir. Medlen skickas till barnhemmet via den tyska hjälporganisationen Franziskaner Helfen.

Insamlingen inleds på Franciskusfesten den 1 juli och avslutas den 30 september. Du kan bidra genom en inbetalning på föreningens konto IBAN: FI06 5561 0420 0226 91 BIC: OKOYFIHH Referensnummer: 3201

Vill du bidra på något annat sätt? Har du en idé om hur vi kan samla in pengar?

Alla bidrag och förslag är välkomna!

