

# SYSKONBREVET

Franciskus-Sällskapet  
i Finland r.f.

www.franciskus.fi

Nr. 141

december 2022

## Syskonbrevets läsare önskas en välsignad adventstid och en meningsfull god jul!

Vi vill göra julens under levande med att förmedla er följande dikt av Ylva Eggehorn

### Birgittas vision i Betlehem

*"Ett barn låg på jordgolvet och skrek.  
Det frös. Då böjde sig modern ned och  
värmde barnet vid kinden och vid bröstet  
med stor ömhet och medlidsam glädje"*

Barn vet inte att de kan välja.  
De älskar vuxna  
så som man älskar  
en okänd Gud.  
Därför lever de här  
och väntar med att växa  
för att inte bli större  
än dessa svaga vuxna  
som de ständigt måste skona och skydda.

Himlen är inte värd  
ett enda barns gråt.  
Det vet barnen inte om.  
Det går inte att laga  
det trasiga paradiset.  
Det vet barnen inte om.  
Ett barn har ingen mantel  
men lånar ändå ut den.  
Ett barn kan inte gå en mil  
men går två mil ändå.

Gud har så mycket att lära av dem  
att han blir ett barn  
som älskar oss  
så som man älskar en okänd gud.

Ylva Eggehorn  
ur diktsamlingen "En karusell med madonnor" (2002)

# Franciskusdagarna 2022

Franciskusdagarna 2022 på Hamnö innehöll mässor, andakter, vandringar och konserter. Ett veckoslut med skönhet och andlig fördjupning. Temat för året var Skapelsen.

Årets inbjudna gäster Peter Halldorf och Stefan Edman.

Peter Halldorf var talare under lördag förmiddag under rubriken "Länken mellan himmel och jord, om människan som skapelsens präst och konstnär".

Här ett sammandrag.

Två repliker återkommer just nu bland forskare när man talar om den globala uppvärmningen. Den ena: allt går mycket snabbare än vi trodde. Den andra: vi vet inte hur det kommer att bli när olika konsekvenser av det varmare klimatet förstärker varandra.

Skadorna på vår planet till följd av de accelererande utsläppen av växthusgaser är redan så stora att många menar att ordet "kris" inte längre är tillräckligt för att beskriva det som sker. Forskarna är profeter i sin egen rätt, och den som har öra hör. Men vilka slutsatser drar kyrkan i den kris som just nu överskuggar allt annat i vår värld? Under årets Franciskusdagar på Kökar ställde vi frågan om hur en rimlig kristen hållning ser ut när klimatet skenar och jorden far illa? Har vi bara att invänta den dystopiska finalen för vår planet i förhoppning om att till sist bli räddade undan den kosmiska katastrofen?

I föredragen på Kökar försökte vi tillsammans utforska hur länken i den kristna tron mellan skapelse, inkarnation och uppståndelse kan kasta ljus över två stora bibliska utsagor om framtiden. Den ena: "Himmel och jord ska förgå." Den andra: "Efter hans löfte väntar vi en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor." Vi konstaterade att om den kristna rösten i dag ska förmedla mer än bara moraliska imperativ eller eskapistiska reflexer, behövs en fördjupad vision av Guds intentioner för vår jord. De verkligt viktiga frågorna handlar om hur vårt etos, vår blick och våra attityder, liksom våra förväntningar på livet, behöver förändras för



att lindra lidandet hos såväl den mänskliga som den ickemänskliga skapelsen.

En blomstervandring med poesi ordnades på Hamnö både lördag och söndag under ledning av Stefan Edman.

Det var en lärorik upplevelse för oss som deltog. Den spirituella, glädjefyllda vandringen öppnade upp för en större förundran över skapelsen, temat för årets fest. På några kvadratmeter plockade Stefan upp ett tjugotal gräs- och örtväxter. Vi fick en lustfylld lektion i folklivs historia, örtmedicin, biologi, ekologi och teologi med inslag av poesi under en timmes tid.

Så här lät Stefans förkunnelse. Ängen är poeternas och konstnärernas landskap. Den är livsvarm som den älskade kvinnans hud skriver Harry Martinsson. Författaren Folke Isaksson är förtjust i humlan som "flärdlös och luden bugar... över örternas rad / dricker sin mjölk och tackar / hänger i blommans juver. / Samlare, läckergom, liten tok under blåklockans kjol". De vilda gräsen har namn med rötter i Gammalsverige: tåtel, gröe, losta, äxing. Poeten Edith Södergran utviner andlighet ur dem: "Nu dricker jag makt ur det minsta och spädaste grässtrå / en väldig beskyddare räcker mig nådigt sin hand".

Stefans intresse för skapelsen och klimatet är gediget men han är ingen domedagsprofet. Hans filosofi utgår från att det man älskar bryr man sig om. Genom att väcka förundran inför skapelsen och dess skönhet medvetengörs vi om vårt skapelseansvar.

Poeten Walt Wittman sätter ord på vår förundran:

Jag tror att ett grässtrå är ingenting mindre än stjärnornas dagsverke,... att lövgrodan är ett mästerverk för den högste / att björnbärsrankan skulle pryda himlens förmak / att den minsta led i min hand kommer alla maskiner på skam / att kon som idisslar gräset med nedböjt huvud är skönare än någon staty.

Maria Widén  
styrelsemedlem i Föreningen för  
Franciskusfesten på Kökar

Nina Granvik  
sekreterare i Föreningen för Franciskusfesten  
på Kökar



## Franciskusdagar i Raumo

Risto Mantovani har förmedlat några intryck från Franciskushelgen i Raumo 8-10 oktober 2022.

Raumalla oli usean vuoden tauon jälkeen taas fransiskaanimaallikoiden tapaaminen Pyhän Franciscuksen muistoksi 08.10 - 09.10. Osallistujille oli varattu hotelli Citystä tiloja edullisuuden vuoksi ja varausta käytettäessä oli mainittava Franciscus päivät, niin sai alennuksen huoneen hinnasta. Olemme levittäneet esitteitä hiippakuntaan kaikkiin seurakuntiin ja myös ulkomaille kaikkiin jäsenyhteisöihin ja yhdistyksiin. Esitteessä oli myös ajo-ohjeet niille, jotka tulivat omalla autolla. Esite oli kaksikielinen suomi-englanti. Ohjelma oli hieno ja juhlallinen. Aloitettiin lauantaina kello 16.00 Pyhän Ristin kirkosta, mihin kokoonnuttiin opastettua kierrosta

vanhassa Raumassa varten. Opas esitteli kirkkoa, jonka jälkeen siirryttiin ulos kävelemään fransiskaaniien jalanjäljissä. Kierroksen jälkeen oli tauko ja kello 18.00 alkoi iltamessu, jonka piti emerituspiispa Teemu Sippo. Messun jälkeen meillä oli tilaisuus kuunnella hieno urkukonsertti, jonka esitti urkuri Marko Pitkäniemi, fransiskaanimaallikoiden esimies. Konsertin jälkeen ilta jatkui seurakuntatalossa iltateen ja yhdessäolon kera ja päättyi kompletoriumiin. Sunnuntaina 09.10 oli Rauman seurakunnan messu, missä fransiskaaniveli Emanuele Rimoli saarnasi englanniksi, jonka tulkki hyvin Rauman evankelis-luterilaisen seurakunnan pastori Riitta Granroth. Messun jälkeen oli yhteinen lounas ja lounaan jälkeen saimme nauttia kahdesta hienosta esitelmästä veli Emanuele Rimolin ja Pauli Annalan pitäminä.

# Martin Luther och Franciskus av Assisi

År 2017 hade 500 år förflutit sedan Martin Luther startade den process som i historieskrivningen kallas reformationen. Reformationen är grunden för den evangelisk-lutherska kyrkans tradition och identitet. Vissa primära principer är kännetecknande för Martin Luther och genom honom för den evangeliska tron.

**Sola fide.** ”Av tron allena”. Genom tron enbart kan frälsningen bli en verklighet för människan.

Tron är ovillkorligen nödvändig för att människan skall kunna förklaras för rättfärdig inför Gud.

**Sola Scriptura.** ”Enbart skriften”. Endast genom den heliga Skrift kan vi ta emot den fulla uppenbarelse om frälsningen som erbjuds oss i Kristus.

**Sola gratia.** ”Allt är nåd”. Utan Guds nåd kan vi inte göra något gott. Utan hans nåd kan vi aldrig vinna det eviga livet.

**Simul iustus et peccator.** Vi alla är samtidigt rättfärdiga och syndare. Ofrånkomligt gör vi oss skyldiga till felsteg och synder. Men genom Guds nåd kan vi få förlåtelse för all skuld. Vi är ohjälpligt syndare. Men den som förlitar sig på Guds nåd och kärlek förklaras av Gud som rättfärdig. Både och gäller samtidigt.

**Ecclesia semper reformanda.** ”Kyrkan måste ständigt reformeras”. Kyrkan är ständigt på väg och behöver förnyelse. Kyrkan är stadd i en process där hon måste alltid låta sig omvändas och förnyas av Kristus. Omvändelse, ånger och mognad i tron är viktiga hållpunkter på denna väg.

Dessa lutherska grundtemata är ingalunda nya i Kristi världsvida kyrka. Problemet på Luthers tid var att de på många håll var fördunklade och satta ur spel. I medeltidens katolska kyrka var dessa tankar dominerande hos många kyrkoledare och

helgon. ”Allt är nåd”, säger den heliga kyrkoläraren Thérèse av Lisieux, som man också skulle kunna betrakta som ett katolskt svar till Martin Luther. Franciskus av Assisi gav genom sitt kristuscentrerade liv uttryck för många av de tankar som senare kom att präglade den lutherska reformationen. Vi ser att många evangelisk-lutherska kristna visar intresse och öppenhet för många av den katolska kyrkans helgon som till exempel den helige Franciskus av Assisi och den heliga Moder Teresa av Calcutta. I vår sekulariserade värld har vi behov av sådana trovittnen, de är levande och trovärdiga vittnen för Kristus.

I deklarationen ”Från konflikt till gemenskap”, som är ett resultat av dialogen inom den romersk-katolska kommissionen för Kyrkans enhet, avslutas med fem s.k. ekumeniska imperativ. Dessa är uppmaningar för katoliker och lutheraner att ta ytterligare steg på den gemensamma vägen till enhet.

1. Utgå från enhetens, inte splittringens, perspektiv och stärka det som är gemensamt.
2. Låta sig ömsesidigt förändras genom de andras trovittnesbörd.
3. Förplikta sig att söka synlig enhet.
4. Gemensamt återupptäcka kraften i Jesu Kristi evangelium för vår tid.
5. Gemensamt vittna om Guds nåd i förkunnelsen och i tjänsten för världen.

Även om dessa fem imperativ talar om stora men inte alltid lätta utmaningar, är deras budskap entydigt. De kan bli verklighet bara om vi helt ger oss hän till Kristus och gemensamt återupptäcker Evangeliets kraft. Så som Franciskus alltid gjorde.

Stefan Djupsjöbacka

## Kassören informerar

Medlemsavgiften för år 2022 är 20 euro per person. Rekommenderar att referensnummer används då medlemsavgiften betalas med bifogad faktura.

För den som vill bli ständig medlem är avgiften 200 euro. Efter att den summan har blivit betald debiteras ingen årlig avgift. Genom att betala medlemsavgiften försäkras man att medlemskapet fortsätter. Om medlemsavgiften är obetald 2 år avbryts medlemskapet.

Tack till alla som under adventstiden betalar sin medlemsavgift!

Tage Olander kassör (040-7168926)  
tage.olander@gmail.com

### Föreningen önskar att din e-postadress kan användas för kommande utskick

För att få inbesparingar har vi som målsättning att skicka medlemspost med e-post. Portokostnaderna stiger varje år och ett sätt för att spara är att skicka medlemsförsändelserna med e-post. Skicka ett meddelande till tage.olander@gmail.com om du är villig till ta emot medlemsinformationen digitalt.