

SYSKONBREVET

Franciskus-Sällskapet
i Finland r.f.

www.franciskus.fi

Nr. 139
mars 2022

Det är igen dags att hålla Franciskus-Sällskapet i Finland r.f.s årsmöte. På grund av den fortfarande pågående pandemin hålls årsmötet virtuellt via nätet. Datum för årsmötet är enligt gammal tradition Marie bebådelsedag. Det betyder **söndagen den 27 mars 2022 kl. 18**. Ifall du vill delta i årsmötet via nätet på din dator eller i din telefon, behöver du en länk via vilken du kan anslutas till årsmötet. Kontakta föreningens kassör Tage Olander, som sänder dej länken på din e-post. E-postadressen till Tage är **tage.olander@gmail.com**. Väl mött på årsmöte!

Föredragningslista för årsmötet:

1. årsmötets öppnande;
2. val av ordförande, viceordförande, sekreterare och två protokolljusterare för årsmötet;
3. konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet;
4. godkännande av arbetsordning för mötet;
5. bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande;
6. fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga;
7. verksamhetsplan och budget samt medlemsavgiftens belopp;
8. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen;
9. val av en verksamhetsgranskare och en suppleant för denne;
10. övriga ärenden som har nämnts i möteskallelsen.



Anpassning, sorg och hopp

I slutet av februari publicerades IPCC:s nya rapport ”Effekter, anpassning och sårbarhet”. Den behandlar effekterna av klimatförändringar på mänskliga och naturliga system, hur sårbara de är och hurdan kapacitet de har att anpassa sig till förändringarna. Det sägs ut att en del förändringar inte längre går att förhindra eller reparera, utan att alternativet nu är att anpassa sig. Det handlar till exempel om att förbereda sig för oftare förekommande extremväder. Beslut om klimat-anpassande åtgärder bromsas dessvärre ofta upp av frågor om vems ansvaret är och hur de ska finansieras. Särskilt när det gäller åtgärder som kan bromsa klimatförändringen har ansvaret alldeles för länge legat enbart på individer – miljörörelser har jobbat länge för att lyfta frågan om miljöns tillstånd upp på den gemensamma agendan och in i det politiska beslutsfattandet. Tidvis tänker jag på livets skörhet och styrka; kanske är det så att vi gör vår egen arts liv på jorden omöjligt, samtidigt som jag envist tänker att livet kommer att klara sig i någon form ändå. Jag fylls av sorg när jag snuddar vid tanken på att en anpassning vi har att göra är att vänja oss vid tanken på vår egen arts utdöende – liksom var och en av oss måste vänja sig vid tanken på sin egen död.

I den här tiden läser jag Peter Halldorfs bok *Därför sörjer jorden*. Bokens första del behandlar klimat-hotet och den andra delen har rubriken Kristus-hoppet. I boken söker han ringa in en rimlig kristen hållning i en tid när klimatförändringarna skrämmer och alla åtgärder att förhindra dem tycks vara svåra att fatta beslut om och förankra. I kristen tradition finns en hel del att göra upp med först: ett dualistiskt tänkesätt som värdesätter själen högre än kroppen leder till likgiltighet eller rentav förakt för naturen; löftet om ”en ny himmel och en ny jord” uppfattas av några som en rätt att leva oansvarigt, då vi ändå kan hoppas på en ny jord; uppfattningen att Guds rike är något som kommer när detta livet är slut gör oss blinda för och motiverar inte till engagemang här i tiden. Halldorf lyfter i kontrast till sådant tänkande fram den kristna trons potential, t.ex. uppståndelsetron, Guds trofasthet och hoppet som drivkraft att ”skapa det som är gott i väntan på ’det som är bättre’”.

Halldorf jämför dagens situation med den som beskrivs i profeten Jeremias bok: en främmande armé hade besegrat hebreerna och fört bort dem i exil i Babylon. Missmodet tär på tron och hoppet om att en dag få återvända hem. På ett liknande sätt hotar klimatförändringarna vår framtidstro och vår tillförsikt. Liksom Jeremia ger framtidstro åt sina landsmän och uppmanar dem att välja att tro på Guds löften skriver Halldorf en bok som

uppmuntrar till att våga tro på Guds löften om en framtid och ett hopp, till att se att allt skapat är ett och har en gemensam nutid och framtid. En stor del av framställningen är teologisk reflektion och resonemang kring hur ett kristet förhållningssätt i dag kan förankras och motiveras i Bibeln och traditionen. Men det finns också tänkvärda formuleringar som inspirerar och ger kraft:

”Störst av allt är hoppet!”, utbrister Augustinus. Och hoppet har två vackra döttrar: Vreden och Modet. Vrede, så att det som inte bör ske inte sker. Mod, så att det som bör ske kan ske.”

”Vi är inga gudar som kan nyskapa världen, men vi kan göra våra hjärtan till bördig jord för hoppets frön. Vi kan på franciskanskt vis bygga broar mellan vårt inre fördolda liv och den hårda verkligheten i en värld som lider under svår klimatstress. Broar som kan byggas med hjälp av enkelhet och kärleksfull uppoffring.”

Yvonne Terlinden

Peter Halldorf är gäst på sommarens Franciskus-fest på Kökar.



Broder Ramon – en engelsk franciskan

Broder Ramon är född och uppvuxen som Raymond Lloyd i Wales i en baptistisk församling. Han fick sin teologiska utbildning i Spurgeon's College i London, som är en baptistisk teologisk utbildningsanstalt. Raymond blev baptistpastor men snart fascinerades han av den helige Franciskus från Assisi och konverterade till katolicismen och blev franciskan i en kommunitet i Leeds innerstad i norra England. Därefter blev han guardian i Glasshampton kloster – ett franciskanskt hus i Worcester nära gränser till Wales i mellersta England. Han lämnade senare sin post som ledare för klostret för att bli eremit och för att söka tystnaden i ensamhet. Broder Ramon dog den 5 juni 2000. I september samma år publicerade den franciskanska tidskriften "Franciscan" en personlig reflektion kring broder Ramon som franciskanbrodern Ieuan Lloyd höll vid broder Ramons begravningsmessa i Worcesterkatedralen. Jag citerar:

"Det jag tror att han kommer att bli ihågkommen för är de visa råd och den andliga vägledning han gav så många. Detta var en annan sida av hans person – att lyssna och inte tala – att förstå personens situation så att han fann de rätta orden vid rätt tidpunkt. Han planterade ett tankefrö för att sedan föreslå och öppna upp nya möjligheter. Han präglades av försynt uppmärksamma utan att tvinga eller puffa på. Han skrev sina brev med stor omsorg. De var ofta åtminstone två sidor långa med kort radavstånd. Han sparade alla brev och kopior av sina egna svar. Han fortsatte brevväxlingen trots att han var svårt sjuk. Ännu under den sista jultiden svarade han på mer än hundra brev under en två veckor lång tidsperiod och alla var fint anpassade till varje persons egen situation och dennes behov. Han visste precis var på sin pilgrimsresa var och en befann sig. Han förmedlade, antingen direkt vid fysiska sammanträffanden eller per korrespondens, hopp vare sig problemen var psykologiska, personlig eller andliga. Det hopp som då föddes kunde hjälpa otaliga människor. Det hopp broder Ramon förmedlade hade han själv funnit genom sin egen tro och för vilket han själv var en så förunderlig kanal."

Broder Ramon gjorde eremitens liv till ett vittnesbörd utan att det fördenskull blev esoteriskt eller exklusivt. Visst var det ett annorlunda liv, men det präglades av så mycket som kan gälla varje människa. Han sökte stillheten utan att koncentrera sitt intresse på börens former och teknik. Det som gjorde förmedlingen av hans sökan efter Gud så verkningsfull var att hans liv i

ensamhet inte präglades av radikalt avståndstagande. Han var disciplinerad, men inte extrem. Han besökte sin familj regelbundet varje år och var tillgänglig för besökande. Han älskade att samtala vid de tillfällen han var möjlig att nå. Han hade blivit en eremit, inte för att fly undan människorna, men för att söka Gud. På så sätt talade han till många som inte i praktiken kunde dela hans eremitliv, men tack vare hans böcker antog utmaningen att söka Gud i ensamheten. Så kunde han hjälpa många att söka sig till närheten hos den Gud som alltid fanns nära dem.

Broder Ramon (SSF) var den kanske mest kända anglikanska franciskanerna, inte minst genom sina många böcker. Mig veterligen är den enda bok som översatts till svenska "Vishetens ord. Franciskus" som utkommit på Libris förlag – en liten bok med utdrag och sentenser ur franciskuslitteraturen. Broder Ramons mest kända bok är "Franciscan Spirituality. Following St Francis today" från år 1994. Den är samtidigt en bra introduktion till broders Ramons tankevärld och till den franciskanska spiritualiteten. Han frågar sig: vad är typiskt för den andlighet som präglade den heliga Franciskus? Är den möjlig och tillgänglig för vanliga män och kvinnor idag med familj, arbete och vardagliga förpliktelser trots det stora avståndet i tid till elvahundratalshelgonet? Broder Ramon visar oss att den franciskanska andligheten är övertygande och lika relevant idag som tidigare. Den kan präglas av spontanitet och emotionell frihet, öppenhet inför varje människa och med kärlek till naturen.



Jag delar några tankar ur broder Ramons bok: Franciscan spirituality: "Det finns ingen franciskansk andlighet vid sidan om evangelierna, inget namn, ingen regel, ingen undervisning, ingen annan väg än den som utgör Jesu ande och liv. Franciskus hjälper oss att se de överallt gällande drag som Jesus förmedlar i sin kyrka i en situation där så många kristna samfund, sekter och församlingar manipulerar och tämjer Jesus för sina egna syften och selektivt läser evangeliet för att det skall passa deras egna syften och ändamål. På denna punkt kan Franciskus hjälpa oss att tydligare rikta blicken på Jesus. Franciskus kan hjälpa oss att

fyllas av kärlek till Jesus hjälpa oss att gå in under de förpliktelser och förväntningar som lärjungaskapet innebär. Franciskus själv stod Jesus så nära att han genom sin stigmatisering fysiskt delade glädjen och sorgen i lärjungaskapet. Detta kristusnäretens mysterium genomsyrade hela hans varelse på sådant sätt att han blev en broder för hela mänskligheten, för allt levande i skapelsen. Detta kärlekens mysterium blev förkroppsligat i hans kropp, själ och ande – ett faktum som tar sig uttryck i alla de skildringar och legender som har uppstått och återberättats om honom”.



Broder Ramon framhåller den franciskanska spiritualiteten som en helhetsbetonad andlighet. Den är intellektuell likaväl som emotionell. Den är präglad av aktivism, likaväl som tillbakadragenhet och stillhet i ensamhet. Det handlar om en andlighet som beaktar alla mänskliga resurser i en

tid som präglas så mycket av individuell subjektivitet. Om en människas andlighet inte har

någon inverkan på de olika aspekter av det liv hon lever, blir religionen bara ett ghetto. Mystik utan politiska konsekvenser och handling är ett dugg bättre än ett socialt evangelium utan medvetenhet om en gudomlig hinsides närvaro och Guds mirakulöst verkande kraft i den mänskliga närvaron. Broder Ramon påminner om att den franciskanska andligheten inte är ett teoretiskt, principiellt system. Det handlar om praktiskt levnadssätt som bygger på hur Franciskus själv levde baserat på de berättelser om honom som bevarats.

Det handlar om den efterföljelse som verkligen inte alltid är lätt. I synnerhet inte i tider av kris och val av handlingsväg i olika vägskäl. Kristendomstolkningar som vi karaktäriserar som antingen konservativa eller radikala förlorar sin giltighet inför Franciskus och hans livsstil. Traditionella kristendomstolkningar och radikala sociala ställningstagande och aktioner går hand i hand. Därför har den helige Franciskus från Assisi blivit en förebild för kristna ur alla samfund och kyrkor. Han drar inte hemåt i någon kyrka och drar till Kristus – också sådana som inte bekänner sig som kristna. Broder Ramon är ett utmärkt exempel på en fromhet som sitter som hand i handske både ekumeniskt, ekologiskt och andligt. Det handlar om effektivitet och verkningskraft just tack vare enkelheten.

Stefan Djupsjöbacka

Bokslut 2021

BALANSRÄKNING 31.12.2021

Aktiva	
Andelsbanken	13 899,96
Kortfristig fodran	50,00
Sammanlagt	13 949,96
Passiva	
Kapital 1.1.	13 796,83
Kortfristiga skulder	0,00
Verksamhetsårets resultat	153,13
Sammanlagt	13 949,96

Resultaträkning 1.1–31.12.2021

Ordinarie verksamhet, intäkter	
Frivilliga bidrag	20,00
Ordinarie verksamhet, kostnader	
Syskonbrevet	-200,57
Portokostnader	-180,30
Hemsida, Webbhuset	-177,00
Bankkostnader	-24,00
Betalda medlemsavgifter	-20,00
Medlemsregister	-60,00
Summa kostnader	-661,87
Tillförda medel, intäkter	
Medlemsavgifter	795,00
Räkenskapsperiodens överskott	153,13

Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen

Ordinarie medlemmar: Stefan Djupsjöbacka, ordförande
Yvonne Terlinden, vice ordförande
Tage Olander, kassör
Kristina Rosenberg, sekreterare
Risto Mantovani

Suppleanter: Aslög Weber
Tuula Luoma

Styrelsen har sammanträtt 3 gånger på distans under året. Både ordinarie medlemmar och suppleanter har kallats till samtliga möten.

Verksamhetsgranskare: Ann-Britt Hedman
Suppleant: Tryggve Forssell

Under det gångna året har verksamheten varit liten då Covid-19 påverkat kraftigt hela landet.

Medlemsavgift och -antal

Medlemsavgiften för år 2021 var 20 euro per person. Engångsavgiften för ständigt medlem var 200 euro.

31.12.2021 hade sällskapet 78 medlemmar av vilka 40 hade betalt medlemsavgiften och 15 ständiga medlemmar.

Medlemsregistret uppdaterades, avlidna och medlemmar som inte betalt medlemsavgiften trots påminnelse ströks ur medlemsregistret. Även några medlemmar avsåg sitt medlemskap.

Syskonbrevet

Syskonbrevet har utkommit med två nummer och ett medlemsbrev under året. Innehållet har planerats i styrelsen och redigeringen har skötts av Viktor Djupsjöbacka.

Syskonbrevet/medlemsbrev har varit den huvudsakliga kontakten till medlemmarna.

Verksamheten

Årsmötet hölls den 13.5.2021 på distans. I årsmötet deltog 13 medlemmar.

19.9.2021 arrangerade föreningen i samarbete med Karis-Pojo svenska församling en församlingslunch efter högmässan. Föreningens ordförande Stefan Djupsjöbacka predikade i högmässan. Några medlemmar från föreningen berättade om föreningen.

I föreningens budget finns 750€ reserverade att användas för ett stipendium i ämnet ekologi och/eller etisk handel. (Donation av Carita och Tage Olander år 2004)

18.1.2022
Styrelsen

Budgetförslag 2022

Kostnader	
Syskonbrevet	-250,00
Hemsida, webbhuset	-180,00
Franciskus på Kökar	-100,00
Bokföring	-10,00
Medlemsregister	-60,00
Bankkostnader	-35,00
Portokostnader	-300,00
Betalda medlemsavgifter	-20,00
Summa kostnader	-955,00
Medlemsavgifter	880,00
Räkenskapsperiodens underskott	-75,00



Verksamhetsplan för år 2022

Föreningens syfte är att till nutidens människor förmedla den inspiration som utgår från den helige Franciskus; hans motstånd mot det själviska ägandet, hans utgivande kärlek till medmänniskorna, hans ansvar som förvaltare av Guds skapelse och framför allt hans livsgemenskap med Kristus. För att förverkliga detta syfte kan sällskapet sprida franciskansk litteratur, anordna Franciskus-möten samt även i övrigt verka i ekumenisk anda.

Covid-19 viruset, samt där påföljande myndigheters direktiv kan ännu påverka föreningens verksamhet.

Syskonbrevet

Utkommer med 1–3 nummer samt vid behov skickas medlemsbrev. Medlemmarna uppmanas att beställa syskonbrevet per e-post.

Franciskusfesten på Kökar

Den traditionella Franciskusfesten hålls 1–3.7.2022.

Resa till Raumo

En resa till Raumo planeras till våren/sommaren.

Bistandsprojekt

Franciskus-Sällskapet fortsätter att förmedla understöd via Kyrkans utlandshjälp, t.ex Kvinnobanken.

Hemsidan

www.franciskus.fi/hem/

Hemsidan innehåller aktuell information om sällskapet, franciskansk verksamhet och Franciskusfesten.

Syskonbrevet införs på hemsidan i samma takt som det ges ut.

Dessutom informeras om händelser och aktuella ämnen på föreningens Facebook sida.

Aktivering av medlemsrekrytering fortsätter.

18.1.2022
Styrelsen

